

# Svenska Klubbens MEDDELANDE

Organ för Svenska Klubben i Helsingfors r.f.  
Grundad år 1880 • Nummer 2, juni 2024



## Svenska Klubbens MEDDELANDEN

Nr 2, juni 2024, Grundad 1961, ISSN 0357-8798

Utgivare: Svenska Klubben i Helsingfors r.f., grundad 1880  
Mauritzgatan 6, 00170 Helsingfors, www.klubben.fi

Ansvarig redaktör: **Henrik Hultin** (040 730 0348, henrik.hultin@aramitz.fi)

Biträdande redaktörer: **Henrik Creutz**, **Niclas Lönnqvist**  
Upplaga: 800 ex.

Annonser: **Carl-Johan Hindsberg**  
(050 555 7070, carl-johan.hindsberg@svenskutveckling.fi)

helsida 380 €, halvsida 250 €, moms 0 %

Ombrytning: ant@webbhuset.fi

Foton: Redaktionen, **Gilbert Simons**

Tryck: Copy-Set, Helsingfors



Svenska Klubben i Helsingfors

### Styrelse

Ekon.lic. **Henrik Hultin**, ordförande

Ekon.mag. **Magnus von Knorring**, vice ordförande

Jur.kand. **Gustav Adlercreutz**

Pol.mag. **Henrik Creutz**

Regeringsrådet **Veikko Kantola**

Portföljförvaltare **Carolus Reincke**

Ekon.mag. **Erik Wikström**

### Funktionärer

Sekreterare, utensilieansvarig **Peter Edgren** (050 381 1483, peter.edgren@statskontoret.fi)

Ekonom, registrator **Carolus Reincke** (050 355 4540, reinckecarolus@gmail.com)

Klubbhövding **Henrik Creutz**

Biträdande klubbhövding **Gustav Adlercreutz**

Nordiskt sändebud **Magnus von Knorring**

Intendent **Henri Hirvenoja**

Disponent **Jockum Andersin**

### Bjälklaget

Bjälkmästare **Henry Wiklund**

Bjälkskrivare **Gustav Adlercreutz** (050 550 5747, gustav.adlercreutz@outlook.com)

Konto: FI92 4055 1110 0051 09

Restaurangen, svenskaklubben@therongroup.fi, tfn 020 787 9730

Klubbens styrelse har inballoterat följande nya medlemmar:

**Joar Löf, Roger Stjernvall, Kurt Wallin**

# Ordförande har ordet

**D**å Klubbens medlemsantal ökade kraftigt under 1910-talet uppstod enskilda gruppbildningar på Klubben. Personer som kände sig dragna till varandra av mångårig vänskap eller av gemensamma intressen kom överens om att träffas på Klubben någon bestämd afton i veckan eller några gånger i månaden för att diskutera dagens frågor och underhålla de vänskapliga förbindelserna. En av dessa sammanslutningar var gruppen *Hörnän* som träffades i hörnsoffan i klubbens läsesal.

Utöver *Hörnän* nämns i Klubbens historik kamratskapskretsen *Femman* som ursprungligen bestod av fem vänner som kommit överens om att samlas under gemytliga former till en otvungen samvaro. Senare utvidgades kretsen. Under trettioalet uppstod kottieriet *Schacket*, som bestod av 16 herrar vars intresse var bland annat friluftsliv, skytte, jakt, fiske och segling. Man samlades kring ett långbord på onsdagarna och där kunde inga utomstående slå sig ner utan tillstånd. Småningom blev sammanhållningen lösare och kretsen mindre sluten. Andra sällskap och kottierier som uppstod under 1900-talets första hälft är bland annat *Juristbordet*, *Tandläkargruppen*, *Lördagssällskapet* och *F.F. dvs. Folkskollärare och Försäkringsmän*.

Äldre sammanslutningar som har kopplingar till vår Klubb och klubbhuset som fortfarande är aktiva är bland annat *Torsdagsvännerna*, *Den niosvansade chatten*, *Pimpinellan* och *Tyrgilsbröderna*. Under slutet av 1900-talet uppstod bland annat kottiererna *Strömmingsakademien* och *Jackettklubben*. *Barnbordet* eller *BB* uppkom för att aktivera yngre

medlemmar och trots att alla grundande medlemmar inte mera kan betecknas som barn eller ens ynglingar så samlas man stolt under sitt gemensamma standard. Yngre generationer kommer med i verksamheten och hittar ofta rätt via *BB*. Det så kallade *Ungdomsbordet* eller *UB* lockar utan formaliteter alla medlemmar till sig som känner sig ungdomliga oberoende av ålder.

I detta nummer av klubbens Meddelanden presenteras det nya *Jaktkottieriet* som grundats under våren. Vi kan även ta del av *Torsdagsvännernas* äventyr på spårvägarna. Det är glädjande att nya kottierier eller sällskap föds och att gamla sammanslutningar lever aktivt vidare. Allt detta är en viktig del av en sällskapsklubbs virala verksamhet. Kottierierna och sammanslutningarna kan fritt bygga upp sitt regelverk och sina traditioner inom vår gemensamma Klubb. Man skall inte uppleva att detta utesluter någon inom klubben tvärtom skall detta sporra till nya fräscha initiativ och stärka vår gemenskap och sammanhållning.

Vill avslutningsvis konstatera att *Flugans vänner* inte på något sätt är ett slutet sällskap eller ett kottieri. De månatliga flugluncherna är en del av Klubbens verksamhet och öppna för alla klubbmedlemmar med endast ett kriterium; man skall vara klädda i fluga.



**Henrik Hultin**



## Utrikesminister Elina Valtonen på Klubben: “Vi står vid Ukrainas sida så länge det behövs”

I mitten av april gästades Klubben av utrikesminister Elina Valtonen. Hon berättade att Ukraina är en strategisk prioritet för Finland, EU och Nato. När Valtonen träffar sina kolleger är Ukraina också högst på agendan. Budskapet är klart: Man står vid Ukrainas sida så länge det är behövligt. Landet behöver vapen och ammunition, vilket innebär att den europeiska vapenindustrin måste utvecklas. I Europa måste produktionen av ammunition öka.

På längre sikt har Finland förbundit sig att hjälpa med återuppbyggnaden av Ukraina. Landets framtida medlemskap i EU är ett viktigt steg framåt och återuppbyggandet har en funktion som stärker möjligheterna för ett EU-medlemskap. Samtliga nordiska och baltiska länder ger sitt stöd för Ukrainas EU-medlemskap. Länderna har bildat en gemensam expertgrupp för att hjälpa Ukraina på vägen till EU.

Elina Valtonen berättade att Finlands ståndpunkt är klar. Ukrainas plats är i Nato. Ukraina ska ha möjlighet att själv bestämma om sin säkerhet.

Ryssland fortsätter att skapa tryck mot Finland på olika sätt. Finland har en god beredskap att möta hybridhot

av Ryssland, som sprider allt mer desinformation om vårt land. Enligt Valtonen kan det ses som en del av Rysslands propaganda mot väst.

Elina Valtonen berättade också om hur Finland agerar i konflikten mellan Israel och Palestina. Det viktigaste är att få till stånd ett eld-upphör-avtal. Det är nödvändigt för en humanitär hjälp för invånare på Gazaremsan, men också för att frigge den israeliska gisslan. De nordiska länderna har en viktig roll för att främja en tvåstatslösning, som är det enda realistiska alternativet för en hållbar fred.

Strax innan besöket på Klubben hade Elina Valtonen träffat sin svenska kollega Tobias Billström. Finland och Sverige är nu medlemmar av Nato. Det tog sin lilla tid för Sverige att bli medlem, men enligt Valtonen är det slutresultatet som spelar den viktigaste rollen. Sveriges medlemskap stärker säkerheten i Östersjöområdet.

Elina Valtonens besök på Klubben avslutades med frågor av klubbmedlemmarna som brett tangerade olika utrikespolitiska spörsmål.

**Text och foto: Niclas Lönnqvist.**



# Äventyr i snabbspårvagnen

**T**orsdagen den 21 mars 2024, ändrade 11 nyfikna Torsdagsvänner spårvagn 15 på dess ändhållplats i Östra Centrum i Helsingfors. Resenärernas avsikt var att förkovra sina kunskaper om huvudstadsnejdens för dem mindre kända östra-, norra- och västliga förhållanden, samt att bekanta sig med den mångomskrivna nya spårvägslinjen, ”Spår-Jokern”, även benämnd ”Snabbspårvagnen”.

Väl ombord på färdmedlet, kunde resenärerna konstatera att detta verkade vara ett tekniskt underverk. Rapportören hade inhämtat att spårvagnens maximihastighet är i teorin 80 km/h, men har begränsats till 70 km/h. Tillverkare är Transtech Oy i Otanmäki; bolaget är ett dotterbolag till Skoda Transportation i Tjeckien.

Rapportören kunde även berätta att anskaffningspriset för en vagn varit ca 3,8 miljoner euro, att sammanlagt 29 anskaffats, samt att ytterligare 23 skulle införskaffas för den kommande trafiken via Kronbergsbroarna. Totalkostnaden för hela linjen inklusive rullande materiel, depåer m.m torde ha varit drygt 380 miljoner euro, varav staten bidragit med 30%. Fördelningen Helsingfors-Esbo är 65-35%.

När resenärerna funnit sig tillrätta i de bekväma sätena kunde man konstatera att någon större rusning inte förekom; däremot verkade sammansättningen av passagerarna vara i högsta grad internationell. Resan skulle gå via 32 hållplatser till målet, och resenärerna började nyfiskt betrakta utsikten längs rutten. Det grå vädret bidrog säkert till intrycket, men efter en kortare stund

kunde man konstatera att enformigheten var påtaglig, för att inte säga nedslående. Höga våningshus tillsynes slumpmässigt utplacerade i terrängen där ovärdade skogspartier och igenvuxna ängar växlade med regelbundet återkommande köpcentra bestående av arkitektoniskt föga tilltalande betonggrå eller stundtals plåtbeklädda konstruktioner invid stora parkeringsfält. Reklamskyltar med texter såsom ”Tokmanni”, ”Gigantti”, ”Lidl”, ”Prisma”, ”Citymarket” återkom med påtaglig regelbundenhet och var det enda som färgmässigt avvek från den grådaskiga omgivningen. Universitetets campus i Vik bröt dock positivt mot denna dystra monotoni.

Måhända förutseende det dystra intrycket färdvägens omgivning kunde tänkas ge resenärerna, hade kottariets ordförande Sir Anders med uppbyggande av all sin ingenjörskonst tillverkat en transportlåda som placerad i en tygkasse möjliggjorde en ljudlös och diskret transport av inalles 12 små glasflaskor innehållande ”Marskens sup” för envar resenär -som bekant ses intagandet av starkare drycker ombord på allmänna färdmedel med oblida ögon av de makthavande.

Eftersom ett anständigt avnjutande av en sup förutsätter en snapsvisa, vilket skulle ha inneburit en flagrant förbrytelse mot sångförbudet ombord på spårvagnen, hade Sir Anders löst problemet genom att briljant exekvera ett antal snapsvisor medelst sitt medhavda munspel.

På detta sätt höjdes stämningen radikalt bland färdtagarna, och snart

blev den tidigare grå utsikten nästan acceptabel. Medpassagerarna hade heller ingenting att invända mot de eleganta framförda musikstyckena, däremot väckte de diskret framställda utropen ”Herre Gud så gott” uppenbarligen viss förvåning.

Efter cirka en timmes färd genom och längs - om uttrycket tillåts - Helsingfors´ baksida, anlände kohorten till campus i Otnäs, som bjöd på en tilltalande anblick med sina konsekvent i röttegel uppförda nya och i många fall imponerande byggnader. Spårvagnen fortsatte vidare mot sin ändhållplats i Kägelviken, medan sällskapet begav sig mot den på förhand utspanade restaurangen ”Fat Lizzard”. Sitt namn till trots serverades varken feta eller magra ödlor,

maten var riklig och god, medan priserna inte var något för fattiga studerande vid Aalto-universitetet, samtidigt som farten på betjäningen ingenting hade att göra med ödlans snabbhet. Allt detta till trots var det ett muntert sällskap som diskuterade de intryck man fått; alla var eniga om att utfärden varit både intressant och lärorik och samtidigt en hälsosam påminnelse om att även vår vackra huvudstad har en bakgård.

På detta sätt berikade med nya intryck anträdde Torsdagsvännerna efter en 5 timmars utfärd sin återfärd med metron från Otnäs.

**Henrik Gahmberg**  
**Rapportör**





# Ett liv med telefoner

**K**lubbroder Kurt Nordman föddes 1938 i Oravais och dog 2024 i Helsingfors. Han avlade diplomingenjörsexamen vid Tekniska Högskolan i Helsingfors och fick sin första anställning vid Helsingfors Telefonförening, en arbetsgivare som Nordman blev trogen intill sin pensionering. År 1987 tillträdde Nordman som föreningens verkställande direktör.

Helsingfors Telefonförening var vid denna tid en starkt finlandssvensk organisation. Föreningens ledning var noga med att alla anställda skulle vara fullständigt tvåspråkiga. I föreningens högsta beslutande organ, representantskapet, deltog många finlandssvenskar, från Klubben bland andra ordföranden Carl Erik Estlander och styrelseledamoten Henrik Degerman.

Telefonföreningens organisation byggde på Hans Kejsarliga Majestäts Nådiga Kungörelse, angående vilkoren för rättighet att uppställa och begagna telefonledning inom landet, av den 23 december 1886. Den tekniska utvecklingen har för länge sedan gått förbi lagstiftningen. Mobiltelefonens frammarsch var särskilt spektakulär. Det första mobilsamtalet ringde Telefonföreningens ordförande statsminister Harri Holkeri 1991 från Esplanaden i Helsingfors till biträdande stadsdirektören i Tammerfors Kaarina Suonio.

En ekonomisk förening som Telefonföreningen var helt okänd för utländska investerare och också för den Europeiska unionen. Efter många utredningar bestämde sig Telefonföreningen att ändra bolagsformen till ett aktiebolag kallat Elisa. Därvid avskaffades repre-

sentantskapet. De på varandra följande verkställande direktörerna Martti Harva och Kurt Nordman, båda med bergsråds namn, hade nått sitt mål, och Nordman kunde nu träda tillbaka som pensionär.

Kurt Nordman var en person med många kulturella och naturvetenskapliga intressen. Botaniken var ett av hans stora intressen och han utgav också skrifter i ämnet. Han fann nöje i att skriva, redigera, utge och sälja sina böcker, åtta stycken. Den sista, *Ett fönster mot 1600-talet*, kom ut 2020. Där presenterar författaren sin stora förebild essäisten Frans G. Bengtsson, sin företrädare Martti Harva och sina botaniska rön.

Kurt Nordman tyckte om att umgås med olika människor. Efter sin pensionering sökte han sig till Klubben, där han kunde fortsätta sitt breda umgänge. Telefonföreningen under nytt namn och ny ledning förlorade sin finlandssvenska prägel, men på Klubben kunde man fortfarande tala i telefon på svenska.

**Henrik Degerman**



 **FONDITA**

**Proffs på aktiv  
fondförvaltning!**

*Då du vill ha en fondförvaltare  
med känsla för långsiktiga och  
ansvarsfulla placeringar.*

Fondbolaget Fondita Ab  
Alexandersgatan 48 A, 00100 Helsingfors  
fondita.fi

Magnus von Knorring +358 9 66 89 89 22  
Fredrik von Knorring +358 9 66 89 89 33

# Klubben på Esbogård

**H**errgården vid Kungsvägen heter Esbo stadsmuseums utställning om Esbogård i WeeGee-huset i Hagalund. Totalt 28 klubbbröder besökte utställningen onsdagen den 24 april. Vi introducerades till utställningen av en guide och kunde därefter på egen hand ta del av materialet. Efter utställningen förflyttade vi oss till själva föremålet för utställningen det vill säga Esbogård där klubbmiddagen serverades. Klubbbröder Erik Wallin berättade om livet på gården på 1950-talet och framåt.

Gårdens historia börjar på 1500-talet. Gustav Vasa vistades i Finland för att organisera landets försvar. Ett led i detta var grundandet av de så kall-

ade kungsgårdarna, en av dessa blev Esbogård. Kronan tog över all mark i byarna Esboby och Mankby, överlåtelsen av jorden till kronan skedde vid sommartinget i Esbo den 27 augusti 1556. Gården förvaltades först av kronans fogdar men från 1607 gavs gården i förläning åt olika adelssläkter såsom Hesse, Wrangel och de la Gardie. På 1620-talet förlänades gården till den från 30-åriga kriget välkända fältmarskalken Gustaf Horn som köpte gården 1641 för sig och sina efterkommande. Fabian Wrede ärvde gården av hans släktingar tills den 1756 inköptes av överstelöjtnanten och sedermera landshövdingen Anders Henrik Ramsay. Under Anders Henrik Ram-

says tid förstörades gården genom jordköp. Den mest betydande nybyggnaden från denna tid är en kvarn av gråsten.

Någon tid härefter uppfördes även tvenne flygelbyggnader av Anders Henriks dotter Sofia Lovisa Ramsay som gift sig med sin kusin Otto Wilhelm Ramsay. Dessa var föräldrar till de genom Runebergs dikt "Främlingens syn" kända bröderna Carl Gustav och Anders Wilhelm Ramsay vilka båda stupade i kriget 1808–09 mot Ryssland. Brödernas yngre broder Adolf Henrik Ramsay ärvde gården efter sina föräldrar och då han 1823 flyttade till Sverige sålde han Esbogård åt sjökaptanen Anders Myrberg. Han och hans arvingar utvecklade gården och deltog aktivt i samhällslivet. 1903 sålde Myrbergarna gården som sedan hade flera ägare i korta perioder tills August Ramsay 1909 förvärvade alla aktier i det nyligen bildade Esbogård Aktiebolag, som ombildades till ett familjebolag.

På 1920-talet utgjorde Esbogårds odlade areal ca 330 ha och skogen ca 1500 ha men efter de senaste krigerna måste de större gårdarna avstå jord till de finländare vilka blivit utan på grund av rikets landavträdelser. På senare tid har vägar, el-linjer och annan urban infrastruktur naggat gården i kanterna.

*Erik Wallin*







## — om utestängning som straff

**K**raven på utestängning, bojkotter och isolering har blivit allt mera högljudda i denna vår oroliga värld. Publiciteten också i våra finländska medier kretsar sålunda nu främst kring Ukraina-Ryssland och Israel-Palestina där krigshändelserna kan vara dramatiska. Detta reflekteras inom kultur, idrott med flera aktiviteter där det västerländska civilsamhället har en betydande roll. I andra länder är det främst den ”uppifrån kommande” statliga styrningen som dikterar handlandet. Aktuella händelser där dylikt reflekteras är bland annat ESC sångtävlingen, som förklarades vara i smärre kaos, och beredningen av de olympiska spelen. Aggressiva folkrörelser kräver att vissa enskilda länder skall utestängas.

Det finns förvisso goda grunder för protester – beroende på ur vilken synvinkel betraktaren granskar skeendet. Canarius förstår resonemanget – länder som driver anfallskrig borde straffas. Men det finns mycket mera som inte stämmer in i den västerländska demokratiska referensramen, såsom diktatu-

rens godtyckliga straff av oliktankande, sträng censur och styrning av massmedia, omskolning under tvång, dödsdomar med mera – om det nu är den västerländska referensramen som skall vara utslagsgivande för indelningen i rätt och fel.

Tänk om internationella tävlingar, internationella läger för olika målgrupper, träffar mellan människor från olika samhällen kunde göra världen bättre. Med västerländsk referensram kunde man till och med tro att man kunde plantera hopp om friare tillvaro i länder som arbetar för att hindra fritt tänkande. Kanske litteratur av varierande slag kunde ges spridning, umgänge mellan människor från olika kulturer kan inte vara fel – åtminstone borde det inte vara fel i vår värld eller?

Ja, krav på bojkott och uteslutning tar förstas syfte på att synligt straffa oönskade länder. Men är det fiffigt, vad är oönskade länder, vem bestämmer? Tänk om vi kunde ”sammanföra” hela världen, låta växelverkan blomstra. Tänk efter, vem är vinnare, vem förlorare.

Hm, kanske Canarius tvingas tillstå att detta inte är entydigt...



## Bjälklaget 40 år

**S**venska Klubben i Helsingfors beslöt i september 1984 inrätta ett *Bjälklag*. Bakgrunden var ombyggnader i klubbhuset – icke minst inrättande av klubbvåning ”på vinden” som det hette. Till visionen hörde också anskaffning av en personhiss. Detta har skett. I praktiken visar det sig att vårt klubbhus fortgående behöver insatser för att bestå och förädlas. Åtgärderna i modern tid är nytt tak med återanvända tegel och senast en omfattande fönsterreparation.

”Medlemskåren skall mot lämpligt honorärt vederlag nu erbjudas tillfälle att visa sin generositet mot sin klubb!” stod det i Meddelanden 3/1984. Medlemskap i *Bjälklaget* med titeln *bjälke* och synlighet i klubbhuset utlovades medlem som ger Klubben ett räntefritt lån om 5 000 mark – över 1 800 euro i dagens penningvärde. Då infördes också värdigheterna *dubbelbjälke*, *storbjälke* och *ås* – alla à 5 000 mark. Givarnas namn uppförs på en *bjälktavla*.

*Bjälklaget* skulle årligen sammankallas till *kroppåskanna* i november för information. *Kroppåskanna* berättades vara benämningen på taklagsöl i vissa delar av Nyland. Bjälklånet hade 6 månades uppsägningstid.

I dagens läge har utöver ovan omtalade värdigheter tillkommit *takryttare*, *takryttare silver*, *takryttare guld* och *skorstenfjare*. Varje grad av dessa åtta har nu värdet 1 000 euro. *Kroppåskannan* ger aktuell information och *bjälkarna* bjuds

på årtsoppa med punsch och plättar som tack för insatserna. Över 95 procent av lånen har på långivarens initiativ omvandlats till donationer. Donation har blivit huvudregel.

*Bjälklaget* har också en *jubileumsfond* till vilken exempelvis födelsedagsuppvaktningar kan styras. Ett nittioal nu levande klubbmedlemmar ingår i *Bjälklaget*, vartill kommer ungefär lika många avlidna klubbbröder vars insatser förblivit i *Bjälklaget*. Bjälkinsatserna har totalt nått upp till 380 000 euro.

*Bjälklaget* skiljer sig från den nyligen instiftade 150-årsfonden genom att insatserna genast används till förmån för fastigheten, medan donationer till 150-årsfonden fonderas och avkastningen disponeras.

Klubbbröder, låt *Bjälklagets* 40-årsjubileum inspirera Dig till isats i laget! Konto: FI9240551110005109 – vänligen ange huruvida det är donation eller eventuellt ett lån. Låt oss under detta jubileumsår komma över 400 000 euro!

SVENSKA KLUBBEN I HELSINGFORS  
UTTALAR SITT STORT KÄNDA TACK  
TILL ALLA SOM INTRÄTT I BJÄLKLAGET  
OCH DÄRMED MÖJLIGGÖR FORTSATT  
UPPRÄTTHÅLLANDE AV VÅRT  
VÄRDEFULLA KLUBBHUS!

**Henry Wiklund**, *bjälkmästare*  
henry.wiklund@hist.fi

**Gustav Adlercreutz**, *bjälkskrivare*  
gustav.adlercreutz@outlook.com

# EKENÄS GAMLA STADSHUS

WWW.STADSHUSET.FI

Fastigheten från 1882 byggdes från början som ett bostadshus, men efter endast ett par år i denna funktion tjänade fastigheten som Ekenäs stadshus i över 100 år. Nu har fastigheten återfått sin ursprungliga roll som bostadsfastighet.

Hur skulle det kännas att bo i det havsnära Ekenäs, i en fastighet med en lång och unik historia på stans bästa plats invid torget och gamla stan, längs Finlands första gågata?

Ekenäs kronjuvel? Denna lägenhet är fastighetens eller kanske hela Ekenäs kronjuvel. I utrymmena har man bland annat suttit ting, och här fanns länge Ekenäs stads representationsutrymmen.



Du stiger in från Rådhusorget genom huvudingången och går upp för den vackra trappan, in i den valvbågade entrén och köket med köksö. Från tamburen och det luftiga köket öppnar sig det praktiska sällskapsutrymmet på 50 m<sup>2</sup>.

Vardagsrummet erbjuder utmärkta möjligheter till samvaro och måltider. Utrymmet har den bästa utsikten mot både gågatan och torget. I detta historiska utrymme finns ett burspråk med utsikt mot torget, därifrån du till exempel kan beundra stämningen vid marknaden inför jul.

Över 3,5 m takhöjd, ljusa, stora T-bågade fönster, vacker takdekoration och breda taklister samt två ursprungliga kakelugnar framhäver värdigt nyrenässansarkitekturen.

4r, k, bdr, sep, wc, hall ca. 148m<sup>2</sup>

**Skuldfritt pris: 814.000 euro**  
**Försäljningspris: 372.782 euro**



Sb-Hem Sp-Koti

Basti Karjalainen  
0440872800  
basti.karjalainen@sbhem.fi

## Klubbens 150-års fond har nu ett marknadsvärde av 271 000 euro

Svenska Klubben i Helsingfors r.f. grundade på våren 2022 en 150-års fond, med sikte på Klubbens jubileum 2030. Syftet med fonden är att ge Klubben möjlighet att i framtiden underhålla och använda sin fastighet på Mauritzgatan 6 på ett ändamålsenligt sätt.

Fonden har och skall ha full täckning i investeringar och kassamedel. Fonden administreras av ett Fondråd och fondens medel hålls skilt från Klubbens övriga medel. Klubbens ekonom Carolus Reincke fungerar som Fondrådets ordförande.

Under de första fem månaderna av år 2024 har 150-års fonden samlat in över 11 000 euro. Totalt har fonden för tillfället ett värde av 271 000 euro. Både enskilda klubbmedlemmar, kotterier och sammanlutningar har bidragit till fonden.

Målet för fonden är att bygga upp ett eget kapital som kunde ge en tillräckligt stor årlig utdelning för att kunna finansiera nödvändiga reparationer och underhåll av vårt klubbhus och samtidigt minska

på beroendet av utomstående stöd.

Bjälklaget och 150-års fonden konkurrerar inte med varandra. Medlen i Bjälklaget kan användas genast för fastighetens behov medan 150-års fonden står för långsiktiga fonderade placeringar för underhåll och utvecklande av fastigheten.

Penningdonationer till 150-års fonden kan betalas till:

Konto: Aktia FI39 4055 0012 6058 75  
Mottagare: Svenska Klubben i Helsingfors r.f

Skriv Donators namn och "Donation till Svenska Klubbens 150-års fond" i meddelandefältet.

För mera information om fonden, praktiska detaljer angående donationer eller donationer av värdeandelar står Klubbens ordförande och Fondrådets medlemmar till Er tjänst. Materialet från infotillställningen hittas på Klubbens hemsida [www.klubben.fi](http://www.klubben.fi), medlemssidorna.





# Utfärd till Lottamuséet och Marskens jaktstuga

**K**lubbens sommarutfärd den 5 juni inleddes med sopplunch i klubbvåningen på Mauritzgatan. Efter sopp- och färdsup åkte tjugo herrar med buss till Lottamuséet i Tusby. Vi bekantade oss med utställningen på muséet varefter vi intog kaffe och bulla medan vi såg den intressanta och informativa dokumentärfilmen om lottarörelsen. Efter filmen hade vi möjlighet att ställa frågor och diskutera med guiden Annika Rantala.

Utfärden fortsatte till Loppis och Marskens stuga vid den vackra sjön Pune-  
lia. På initiativ av generalmajor Erkki Raappana hade jaktstugan ursprungligen uppförts vid Lieksanjärvi i Repola i Karelen som en gåva av soldaterna till Mannerheim då han fyllde 75 år i juni 1942. Utöver själva jaktstugan byggdes även en

bastu och en mindre fiskestuga.

Då krigets utgång började klarna på sommaren 1944 beslöt man att flytta alla tre byggnader till Finland. Av tre olika förslag valde Marskalken området i Loppis. Mannerheim köpte det ca 4 hektar stora området där sedan byggnaderna återuppfördes 1945, delvis av samma byggare som varit med och byggt stugan i Karelen tre år tidigare. Mannerheim besökte stugan i Loppis ett antal gånger, närmast för att koppla av och bada bastu, däremot jagade han aldrig vid jaktstugan. Hans sista besök på jaktstugan skedde tidigt på våren 1948.

Efter att vi bekantat oss med jaktstugan och bastun, som råkade vara uppvärmd, vilket inspirerade några herrar till bastubad och simtur, avnjöts en läcker middag med marskens sup därtill.





## Tyrvis jackettsällskap grundat

**D**en 11 maj 2024 samlades sex herrar i Sastamala i Birkaland inför grundandet av Tyrvään sakettiseura - Tyrvis jackettsällskap. Sällskapet samlades inledningsvis för ett möte på restaurang Tyrvään pap-pila, för att sedan lyssna till en konsert framförd av kvartetten Kandinsky Quartet från Österrike på Vanhakylä

gård, innan sällskapet avnjöt en god och lång lunch. Som värd stod klubbbröder Wilhelm von Nandelstadh som nu även infört jackett- och därtill hörande lunchkultur i Sastamala. Tillställningen sägs ha varit mycket lyckad och fortsättning följer. Vi hoppas även se Tyrvis jackettsällskap på klubben vid framtida jackettluncher.



**GRAND BALL IN REVAL**  
**100 years Celebration**

1924-2024

**Swedish Club in Reval warmly welcomes you to the Grand Ball in Reval.**

Dear Ladies and Gentlemen, Ärade Damer och Herrar,

The Swedish Club in Reval kindly requests the pleasure of Your company at Schloss Katharinenthal, Tallinn(SWE Reval) on Saturday, October 5th, 2024 at 18.00.

We will serve welcoming Champagne, a three-course dinner with matching red & white wines, coffee and aveq and a free bar. After the dinner Polonaise and Viennese Waltz to live music at 23.30 we will leave Schloss Katharinenthal for the nightclub.

Välkomna! Willkommen! Welcome!  
Swedish Club in Reval:

Anders Hedman | Gustaf Hertsius | Joakim Helenius | Patrick Anderson | Staffan Söderholm

**R.S.V.P September 1st, 2024**

**Dress code: Formal w.o./ Frack m.o./white tie  
w.o./ uniform or clerical dress.**

Wire Transfer: Svenska Klubben i Reval MTÜ,  
IBAN: EE58 2200 2210 6764 9911  
SWIFT: HABAE2X, Swedbank Eesti AS

SWISH: +3725046900

Tel: +372 644 69 00, +3725046900, +46705172902

**www.revalball.com**

E-mail: [revalskaslottsbalen@gmail.com](mailto:revalskaslottsbalen@gmail.com)

Facebook: [Revalska Slottsbalen,](https://www.facebook.com/revalskaslottsbalen/)  
<https://www.facebook.com/revalskaslottsbalen/>



# HERTONÄS GÅRD

I karaktärshuset som är ett nyländskt svenskt herrgårdsmuseum visas bl.a. de tidigare ägarnas, viceamiral Cronstedts och lantbruksrådet Bergboms inventarier. Barock och engelsk park.



Öppet maj - september.

Övriga tider enligt beställning för grupper: +358 40 152 6185 el.  
info@hertonasgard.fi

Borgbyggarvägen 12, 00810 Helsingfors, www.hertonasgard.fi

Henrik Ekberg (red.)

## Ett land i kamp

Veteranernas insats i kriget 1939–1945

Ett efterlängtat nytryck är här!

Varför lyckades Finland bevara sin självständighet efter andra världskriget, trots att man förlorat kampen mot en stor och aggressiv supermakt? Orsaken till att Finland undgick ödet som drabbade nästan alla öst-europeiska stater – att leva ett halvt sekel under ofrihet – var att landet aldrig ockuperades av främmande trupper. Finlands soldater gjorde därmed en insats som garanterar dem fosterlandets eviga tacksamhet.

Boken gavs ursprungligen ut år 1999, då det gått 60 år sedan Sovjetunionens anfall. Eftersom boken sammanfattar krigshändelserna från Finlands tre krig åren 1939–1945 på ett lättfattligt sätt, är den en utmärkt introduktion för nyare generationer. I tillägg får skeendena djup av några finlandssvenska krigsveteraners och truppförbands erfarenheter.

Beställ på [boklund.fi](http://boklund.fi)



SVENSKA FOLKSKOLANS VÄNNER

## Jaktkotteriet grundat

W. C. Fields är tillskriven citatet; "A man who likes hunting, loves whiskey, but dislikes small children can't be all bad" Jakt och skytte har länge varit ett gemensamt intresse för flera av Klubbens medlemmar. De flesta av dessa herrar gillar även en bra whiskey. Det där om barnen må bli osagt.

Det gemensamma intresset för jakt och skytte har även varit synligt genom fina prestationer under skyttetävlingarna på Nordiskt möte under gagna år. En träff bland dessa jaktintresserade medlemmar arrangerades på Klubben, under våren. Den ivriga diskussionen, med tio medlemmar närvarande kring bordet ledde till att Jaktkotteriet grundades. Under det första mötet valdes klubbroder Christoffer Wallgren enhälligt till kotteriets hövding för en två års mandatperiod.

Följande grundprinciper blev fastslagna:

### Viltafton

Jaktkotteriet svarar för mat och talare för Klubbens traditionella "viltafton" som ordnas varje år i oktober månad.

### Övning i skytte

Hagelskytte, en dag för övning på skjutbanan anordnas innan Nordiskt möte. För detta år har det fastställts en gemen-

sam hagelskytteträning, tillsammans med Helsingfors Börsklubb, på eftermiddagen måndag 19.8 samt även en egen intern träningsdag tisdag 27.8, eller alternativt onsdag 28.8.

Skytte med kulgevär, på skjutbanan på löpande älg är reserverat måndag 2.9. En liten avgift för att hyra banan samlas in av deltagarna.

### Jakttag

Jaktkotteriet anordnar en jakt per år för kotteristerna. Annonseras senare i år.

### Medlemskap i Jaktkotteriet:

För att kunna ansluta sig till kotteriet behöver medlem

- vara medlem i Svenska Klubben i Helsingfors
- inneha ett giltigt vapenlov och jaktkort
- vara minst 18 år fyllda

Medlemmar vilka är intresserade av Jaktkotteriet kan anmäla sitt intresse till kotteriets hövding Christoffer Wallgren e-post [ccr.wallgren@gmail.com](mailto:ccr.wallgren@gmail.com) eller +358 40 7054843. Jaktkotteriet har idag redan 20 medlemmar med en aktiv Whatsapp grupp.

**Jaktkotteriets hövding Christoffer Wallgren och styrelsemedlem Erik Wikström**







Svenska Klubben i Åbo besökte Helsingfors i medlet av maj. Åboherrarna välkomnades på terrassen i parken.

Chefredaktör **Kalle Silfverberg**, HBL, besökte Klubben i april.

Klubbbröder **Marcus Rantala** berättade om Helsingfors stads investeringsplaner vid fluglunchen i maj.

Professor **Åsa von Schultz** gjorde en utmärkt analys av kommande EU-val i samband med Åboklubbens besök på Klubben.

Påskalamm och äggtoddy samlar både yngre och äldre bröder till Klubben.





# Nya Sällskapet i Stockholm 150 år

Fest i dagarna tre då Nya Sällskapet i Stockholm firade sitt 150-årsjubileum i april. Festligheterna inleddes med cocktail på torsdagen den 18 april. Stiligt i smoking och i sällskap av ledamöternas sköna damer skålade man för sin anrika klubb. Vid tillställningen närvar även presidiet från Svenska Klubben i Åbo. Detta sammanföll väl med deras årliga resa till Stockholm.

På fredagen var det grandios bankett i klubbens vackra salar. Med smak och omsorg hade festarrangörerna förberett allt i minsta detalj. Frack utan ordnar var det enda rätta plagget för detta celebra tillfälle. Med all orsak då självaste kungen Carl XVI Gustaf deltog vid banketten. Kungen höll ett mycket avspänt

och trevligt tal vid middagen och deltog under hela kvällen. Ofattbart stämningsfullt var det hela. Fina musikaliska inslag varvade och avbröt behagfullt klubbbrödernas muntra samtal.

Väl utvilade samlades man följande dag till luncheon klockan 13.00. Programmet var fyndigt med lite lättsammare musikaliska inslag. Klubbbröderna var på topphumör och lunchen ville inte ta slut. Den bara fortgick och för många upp till 12 timmar så som en riktig lunch bör.

Svenska Klubben i Helsingfors representerades av vice ordförande och det nordiska sändebudet Magnus von Knorring då ordförande Henrik Hultin var förhindrad.

*Vice ordförande Magnus von Knorring*

## Klubben uppdaterar medlemsregistret

Styrelsen har under det senaste året kartlagt alternativ till att uppdatera medlemsregistret för Klubben. Tanken är att underlätta medlemmarnas anmälningar till Klubbens evenemang, skapa bättre utskick till medlemmarna, ge medlemmarna möjligheten att skapa personliga inloggnings på hemsidan samt andra funktionaliteter. Efter en konkurrensutsättning bland alternativen för ett nytt medlemsregister har styrelsen landat på ett alternativ som kommer att tillföra flera möjligheter att förbättra alla de tidigare egenskaper för ett skäligt pris.

Preliminära planen är att verkställa övergången till det nya registret vid årsskiftet 2024–2025. Därefter kommer uppdateringarna att utföras under året 2025. Det kommer mera information till medlemmarna när uppdateringarna utförs, men funktionaliteterna på nuvarande hemsidan ändras inte märkbart och anmälningarna kommer att ske på samma sätt som innan. Det kommer inte att vara ett måste att skapa ett eget digitalt konto, utan medlemmar klarar sig väl även utan det i framtiden.

*Styrelsemedlem Erik Wikström*



## NORDISKT MÖTE 2024 I GÖTEBORG

The Royal Bachelors' Club hälsar alla nordiska klubbers medlemmar varmt välkomna till Göteborg och Nordiskt Möte den 3-5 september 2024!

### TISDAGEN DEN 3 SEPTEMBER

**13:00 Bridge på RBC (300 SEK)**

**18:00 Klubbafton (575 SEK)**

Klubbafton med pyttipanna, nubbe och sång på The Royal Bachelors' Club.

Under aftonen kommer vi att genomföra Nordiskt Mästerskap i Biljard enligt RBC Pool Cup regler för blyxtbiljard samt även kora Nordens bästa nyskrivna klubb snapsvisa.

*Klädsel: Klubbklädsel med slips*

**Hotellbokning** kan bli göras på Elite Park Avenue Hotel. Ett antal rum är reserverade.

Bokas via [reservations.gbgbpark@elite.se](mailto:reservations.gbgbpark@elite.se)  
Ange RBC030924

### ONSDAGEN DEN 4 SEPTEMBER

**10:00 Stora Hamndagen (725 SEK)**

Göteborg grundades 1621 som porten mot väster och Göteborgs hamn är idag Nordens största hamn. The Royal Bachelors' Club grundades 1769 av handelsmän från Skottland, England och Sverige och än idag präglas staden av handel och logistik.

M/S S:t Erik tar oss på en dagstur via Nya Älvsborgs Fästning där vi äter lunch och får en visning. Efter vårt lunchstopp fortsätter vi vår tur och passerar södra skärgården för att återvända till Göteborg.

Under resan kommer representanter från Göteborgs Hamn och Försvarsmakten att berätta om såväl historia, nutid som framtid. Det behövs inga powerpoints då vi ser allt från M/S S:t Erik!

*Klädsel: Vårdad klädsel*

### 19:00 World of Volvo (225 SEK)

World of Volvo är en nyinvidd gemensam satsning från Volvo Cars och Volvo Group, i hjärtat av etableringen finns den 5000 m<sup>2</sup> stora utställningen som tar besökaren genom både Volvos arv och in i framtiden med människan i centrum.

Efter visningen avnjuter vi en väskustinspirerad måltid (**1200 SEK**) med roande divertissement.

*Klädsel: Klubbklädsel med slips*

### TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER

**10:00 Alternativ 1: Golf (1200 SEK)**

**10:00 Alternativ 2: Lerduveskytte (1200 SEK)**

**10:00 Alternativ 3: Rundtur Gbg (625 SEK)**

Tag chansen att under broarna och från ovan betrakta Göteborg. Ciceron och guide denna dag är vår klubbmedlem Pether Ribbefors.

”Paddanbåtarna” tar oss via kanalerna och Göta älv till Lindholmen Science Park där vi får en presentation av verksamheten. Efter lunch promenerar vi till Karlatornet för en privat visning. Med sina 246 meter och 76 våningar är det Nordens högsta byggnad.

Buss tar oss sedan tillbaka till centrala Göteborg via lite omvägar.

*Klädsel: Vårdad klädsel*

**18:30 Festmiddag på The Royal Bachelors' Club (1050 SEK)**

2024 års Nordiskt möte avslutas med en gemensam festmiddag på The Royal Bachelors' Club.

*Klädsel: Smoking*



ARKITEKTER: SEPPÖ MÄNTYLÄ, JANNE KANTEE OCH JANI LAHTI

WWW.HONKATALOT.FI

Betjäning på svenska:  
Anders Gadd | +358 400 520 540 | anders.gadd@honkatalot.fi  
Fabrik och huvudkontor, Lehtimäentie 831, 63640 TÖYSÄ

## Framtidsbulletiner och notiser

Information om programmet hittas även på hemsidan ([www.klubben.fi](http://www.klubben.fi)) och på Klubbens slutna Facebook sida. Klubben annonserar under vår- och höstterminen i måndagens nummer av HBL.

Observera att lösenordet för hemsidans medlemssida har uppdaterats. Kontakta klubbhövding Henrik Creutz eller Erik Wikström per e-post för att få koderna.

### Onsdagen den 21 augusti

Säsongstart på Klubben med surpris

klubbhövdingen per e-post, mobil. Program och blanketten finns på hemsidan under program.

### Onsdagen den 28 augusti

Kräftskiva på Brändö Seglare (BS) klockan 18.30

Transport från klubbhuset klockan 18.00  
Förhandsanmälan till klubbhövdingen  
Anmälan skall bekräftas genom inbetalning av 120 € till Klubbens konto

Aktia FI92 405511 100051 09 senast den 22 augusti

### Höstresa till Wien och Bratislava

Avresa torsdagen den 26 september med retur söndagen den 29 september. Tilläggsinformation via klubbhövdingen eller på hemsidan under program.

### Nordiskt möte i Göteborg tisdagen den 3 till torsdagen den 5 september

Mötet arrangeras av Royal Bachelors' Club. Anmälan till de olika evenemangen sker genom att fylla i anmälningsblanketten och returnera den inom juli månad per post till Svenska Klubben i Helsingfors, Mauritzgatan 6, 00170 Helsingfors. Märk "Anmälan till NM" eller genom att kontakta ordförande/

### Slottsbal avec lördagen den 5 oktober i Estland

Svenska Klubben i Reval 100 år. Revalska slottsbalen på kejsarinnan Katarina I slott. Tilläggsinformation via klubbhövdingen och via Facebook "Revalska slottsbalen". Högtidsdräkt med ordnar. Reseförslag: lördag 5.10 kl. 10.30 MyStar, retur söndag 6.10 kl. 16.30 Megastar. Hotellförslag: Hotell Telegraaf.

**Lucialunch** på Klubben lördagen den 14 december.





